

KERKBLAADJE

VAN DE
GEREFORMEERDE KERK



Ommerweg 27, 7683 AV, Den Ham
www.gkdenham.nl

Mededelingen van de Gereformeerde Kerk te Den Ham
Redactie: Mw. J.H. Stokreef - Wolters

66^e Jaargang no. 13; 28 september 2018

KERKDIENTEN

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018

19.30 uur Ds. H. de Haan
Huwelijksbevestiging van
Jason v.d. Berg & Marjolein Snijder
In het witte kerkje aan de Geerdijk

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
Gemeentezondag / Startzondag
Ouderlingen: Groep B

Kindernevendiensten
Peuters: Karin Kolkman,
Manon Lamberink

Groepen 1 t/m 8
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Dorien Kleinjan, Esweg 38a
Janine Kleinjan, Vr'hoopseweg 17
Pien Kolkman

Koffiedrinken na de dienst
Koffieschenken:
Jan en Jelly Reefhuis

1^e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
2^e Collecte: Gemeentebouw
Deurcollecte: Kerk

Port Betaald



19.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
Gezamenlijke dienst in de HK

1^e Collecte: Diaconie
2^e Collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Beeld en geluid

19.00 uur: Zangdienst
Gezamenlijke dienst in de GK

ZONDAG 7 OKTOBER 2018

9.30 uur: Ds. H. de Haan
Ouderlingen: Groep C
Kindernevendiensten
Peuters: Henriët Bouwhuis,
Gerja Hemmink

Groepen 1 t/m 6

Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Tineke de Haan, Smitstraat 26
Ingrid Kolkman, Heemsteres 39
Lian Immink

16.30 uur: Andersdienst

17.00 uur: Ds. G. de Goeijen
*Moment van zang en gebed, HK
m.m.v. het Kleinkoor*

19.00 uur: Ds. H. M. Klaassen
Gezamenlijke dienst in de GK

1^e Collecte: Kerk en Israël

2^e Collecte: Erediensten/AKA

Deurcollecte: Kerk

ZONDAG 14 OKTOBER 2018

9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld

M.m.v. Cantate Deo

Ouderlingen: Groep D

Kindernevendiensten

Peuters: Margot Kleinnijenhuis,
Riëtte Bosch

Groepen 1 t/m 8

Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6

Heleen Bosch, Magelerweg 66

Karinda Oosterveen, Tulshoek 37

Judith Kamphuis

19.00 uur: Ds. H. de Jong, Drachten
Jeugddienst

1^e Collecte: Diaconie

2^e Collecte: Gemeenteopbouw

Deurcollecte: Kerk

19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld,

Daarle

Gezamenlijke dienst in de HK

1^e Collecte: Diaconie

2^e Collecte: Kerkrentmeester

Deurcollecte: Kerkelijke gebouwen

UIT DE GEMEENTE

Enquête pastoraat in de maand oktober

In het kerkblaadje van 8 juni (no.8) heeft u kunnen lezen dat de werkgroep pastoraat in de kerkenraadsvergadering van mei haar eindrapportage heeft aangeboden. Eén van de conclusies is dat het verstandig is om een enquête te houden. Op die manier kan worden gepeild wat u en jij als gemeentelid verwacht van de kerk in deze tijd als het gaat om pastoraat en wat wellicht anders moet.

De enquête zal verspreid worden onder alle leden van 18 jaar en ouder. U krijgt deze in de eerste twee weken van oktober bezorgd in de vorm van een boekje. Ook kunt u de enquête digitaal invullen. Daarvoor vindt u aanwijzingen in de begeleidende brief. De enquêteboekjes worden in de week van 28 oktober t/m 3 november persoonlijk bij u opgehaald door de wijkcontactdame.

We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden de enquête invullen opdat we als werkgroep een evenwichtig advies kunnen uitbrengen aan de kerkenraad over verschillende (nieuwe) vormen van pastoraat in onze gemeente. We rekenen op uw/jouw medewerking!

De werkgroep pastoraat, Willy Bartels, ds Van Hornsveld, Hetty Kleinjan, Hetty Petter, Jan Reefhuis en Maaike Rodenboog

De catechisaties gaan weer beginnen

12-14 jaar

Zondag 30 september is de startzondag. Dat betekent dat die week de catechisaties weer gaan beginnen. Alle jongeren van 12 t/m 14 jaar zijn gebeld en uitgenodigd

voor de catechisatie. Dat is niet bij alle jongeren gelukt omdat telefoonnummers niet (meer) bekend waren. Wel krijgen alle jongeren een persoonlijk uitnodiging per post toegestuurd in de week voor de startzondag. Dus: ben je niet gebeld, we hopen je toch op de catechese te mogen verwelkomen! De catechese wordt op maandag- en donderdagavond gegeven en duurt van 19.30 tot 20.30 uur. De eerste avonden zijn op 1 en 4 oktober. We werken met de methode TIM. Deze methode behandelt op een toegankelijke manier actuele en praktische geloofsonderwerpen. Er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd voor materiaalkosten. Die kan op één van de eerste avonden betaald worden aan de mentor van het groepje. In de tweede helft van het seizoen worden de ouders op een catecheseavond uitgenodigd. T.z.t. volgt er meer informatie. De jongeren zijn die avond dan vrij. Na een oproep voor mentoren hebben zich twee mensen gemeld. Daar zijn we blij mee. Catecheten zijn dit jaar naast ds Van Hornsveld, Mirjam Snoijer en Jan Peter Stokreef.

15-16 jaar

De jongeren van 15-16 jaar worden verwacht op dinsdagavond van 19.30 -20.30 uur. Ook zij krijgen een uitnodiging. Deze avonden staan onder leiding van Egbert-Jan Haselhorst. De eerste avond is op 2 oktober.

18+

Vanaf oktober maken we weer een nieuwe start. Op de dinsdag om 20.00 u. met Jenny Reuvers die haar zoon Robert een paar maanden vervangt en op de vrijdag om 19.30 uur met Henrieke Remmink en ds. Henk de Haan. We zien uit naar goede gesprekken met deelnemers van vorig jaar, alsook nieuwe catechisanten die de leeftijd hebben tussen 18 en 25 jaar. Na de jaarwisseling is er de mogelijkheid om gewoon door te gaan of als belijdenisgroep verder te gaan. Er is al een schriftelijke uitnodiging rondgegaan met data en thema's die we graag willen behandelen. Voor inbreng met eigen vragen of andere onderwerpen zal ook ruimte worden gegeven. We beginnen op di. 2 en vr. 5 oktober.

Gespreksgroep over omgaan met verscheidenheid in de gemeente

Voor het derde seizoen starten we een gespreksgroep. Het eerste seizoen hebben we het boekje 'Is dit onze Vader?' besproken. Samen hebben we toen veel mogen ontdekken over de relatie tussen de God van het Oude en het Nieuwe Testament. Vorig jaar hebben we nagedacht over het boek 'Brieven van een scepticus', een briefwisseling tussen een ongelovige vader en zijn ongelovige zoon. Dit jaar hebben we gekozen voor een boekje van Piet Schelling 'Mijn gelijk en ons geluk' – Omgaan met verscheidenheid in de gemeente. Een goed toegankelijk boekje dat prettig leest. Dit is een actueel thema. Verscheidenheid komen we in elke gemeente tegen. Dit boekje leert ons anders kijken naar de veelkleurigheid binnen de gemeente en hoe we daar mee om kunnen gaan. Het gaat erom om te leren de verscheidenheid om te zetten in verbondenheid en eenheid. Het boekje bevat verwerkingsvragen. De eerste avond is op D.V. dinsdag 30 oktober om 19.30 uur in een van de zalen van de kerk. Een bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. De overige data zijn 30 oktober, 26 november, 18 december, 8 januari, 5 februari en 26 februari. Mocht u of jij mee willen doen dan kunt u zich aanmelden bij ds Van Hornsveld, 0546-603829 of rdvanh@gmail.com. Met vriendelijke groet, Henrieke Remmink en ds R.D. van Hornsveld

Ontmoetingsgroep voor mensen met rouw

Verlies heeft diverse kanten. Hierbij valt te denken aan verlies van een naaste, relatie, werk of gezondheid. Verlies is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan je hele leven op zijn kop zetten. Je kunt het gevoel hebben dat niets in het leven meer hetzelfde is. Het kan dan fijn zijn om een plek te hebben waar je lotgenoten ontmoet en er naar je geluisterd wordt. Ruimte waar (h)erkenning kan zijn in verhalen van anderen. Daarom heeft de kerkenraad het initiatief genomen tot het opzetten van een ontmoetingsgroep voor mensen met rouw.

Er zijn 8 bijeenkomsten gepland. De startdatum is op D.V. dinsdagavond 30 oktober 19.30 uur in één van de zalen van de kerk. De vervolgspraken worden in overleg met de groep gepland. Het is prettig om met iedere deelnemer afzonderlijk kennis te maken voordat de groep start.

De ontmoetingsgroep zal geleid worden door Greet in 't Veld. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van rouwbegeleiding. Ze heeft ervaring in het ondersteunen van mensen met rouw en het werken in groepen.

Voor vragen of als u overweegt mee te doen, kunt u contact opnemen met Greet in 't Veld via 06 49636396 of per e-mail: grieveja.rouwbegeleiding@xs4ll.nl

RONDOM DE EREDIENST

Gemeente/startzondag op 30 september.

We beginnen de zondag met een kerkdienst onder het thema "Een goed gesprek". De jongeren vanaf de groepen 7 en 8, en anderen die het leuk vinden om mee te doen, ontvangen bij het begin van de dienst een woordzoeker. Die kan worden gebruikt tijdens of na de preek. Woordjes die in de preek voorkomen moeten worden aangekruist. Dat wordt dus heel leuk. Ook zal een aantal jongeren van de kindernevendienst helpen bij het collecteren.

Na de dienst is er allereerst koffie met een kletskop. Het blijft dan niet bij kletsen, bij de statafels komen er ongetwijfeld goede gesprekken met behulp van de kletsputten. Neem gerust één of meer briefjes met eenvoudige levensvragen uit de pot en voor de antwoorden ga je met je buurman/buurvrouw aan die tafel in gesprek.

Rond 11.00 uur gaan we in groepen bezig met "een goed gesprek". Je kunt een keuze maken uit:

- samen kijken naar de film "Had ik maar een groene neus". Je gaat zien en horen dat God elk kind, dus ook jou, liefheeft, hoe je ook bent.
- Kinderen kunnen op het luchtkussen spelen bij de hoofdingang van de kerk.
- luisteren naar en in gesprek gaan met Bert Konterman; Bert -welbekend vanuit de voetbalwereld- is één van de Geloofshelden, een vereniging van gelovige topsporters. Centraal staat bij de Geloofshelden Gods Woord en wat Jezus in hun leven heeft gedaan en nog steeds doet. Zijn verhaal zal ons helpen bij onze zoektocht naar goede gesprekken met God.
- een goed gesprek, zonder smartphone; samen met Marcel van Dijk in gesprek over gebruik van sociale media. Iedereen is er constant mee bezig. Whatsapp, Facebook, Instagram en Snapchat brengen ons elke dag weer met elkaar in verbinding. We besteden veel tijd aan het gebruik van onze smartphone. En zeker niet alleen de jeugd. Hoewel we tegenwoordig behalve tekst ook al foto's,

video's en geluid op afstand met elkaar kunnen delen, is deze communicatievorm geen vervanger voor het ouderwetse, persoonlijke gesprek. Of toch wel?

- samen met Henk Nieuwerth en Gerrit Kuiper wandelen (gedurende een uur) langs een gedeelte van het bezinningspad. Het in 2018 geopende bezinningspad voert langs kerken en andere mooie plekjes in Den Ham. Bij elke plek van bezinning staat een bord met een tekst die tot nadenken aanzet. Daarbij komen ongetwijfeld goede gesprekken op gang.
- samen kaarten schrijven; De kaarten worden door de groep van schrijvers voorzien van een groet, een wens, een gedicht enz. en op gemeentezondag bezorgd bij gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Indirect een goed gesprek met deze gemeenteleden.

Rond 12.30 uur komen we bijeen voor de afsluiting.

De vereniging van Geloofshelden heeft gevraagd of er voor haar werk een collecte gehouden kan worden. Op die vraag zijn we positief ingegaan. Dat betekent wel dat er die zondagmorgen niet 3 maar 4 collectes zijn, de 4e aan het einde van het samenzijn rond 12.30 uur. Neemt u een of meer muntjes extra mee?

Doe mee. Kom in de eerste plaats voor de kerkdienst. Maar zeker ook voor een goed gesprek daarna.

Zangavond op 30 september.

God prijzen, loven en eren. Dat kan ook op zondagavond 30 september. De deuren van de Gereformeerde Kerk staan dan open voor samenzang. Er staan veel mooie en bekende liederen op het programma. Muziekvereniging Juliana en organist Art Muis verzorgen de begeleiding. Gospelkoor El Shaddai is ook van de partij en zal 5 liederen ten gehore brengen.

De zangavond begint om 19.00 uur.

Het programma van deze avond is:

- | | |
|---|---|
| 1 Voorspel muziekvereniging Juliana | 10 Zingt een nieuw lied voor God de Here |
| 2 Grote God, wij loven U | 11 Vreugde, vreugde, louter vreugde |
| 3 Verwelkoming | 12 Intermezzo Juliana |
| 4 Mijn Jezus, ik houd van U | 13 Intermezzo El Shaddai |
| 5 O Jezus, hoe vertrouwd en goed | 14 Samen in de naam van Jezus |
| 6 Van U zijn alle dingen | 15 Ik wandel in het licht met Jezus |
| 7 Intermezzo El Shaddai | 16 Dankt, dankt nu allen God |
| 8 Kroon Hem met gouden kroon | 17 Afsluiting |
| 9 God is getrouw, zijn plannen falen niet | 18 Zegen ons Algoede |
| | 19 Orgelspel bij het verlaten van de kerk |

Er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten.

'Anders dienst' 7 oktober

Waar ben jij (God) dankbaar voor in je leven? Sta je er wel eens bij stil wat je iedere dag van Hem ontvangt? Tel je zegeningen één voor één... Dát willen we op 7 oktober voor onszelf gaan doen: nadenken over datgene waar we dankbaar voor zijn. Bewust(er) dankbaar zijn, maakt dat je je blik op vooruit zet en met een positievere kijk op het leven de toekomst tegemoet kunt gaan met God. Stap voor stap...

Elisabeth Schaap zal ons hier op deze middag meer over vertellen.

We hopen u en jou te zien in de 'Anders dienst' op 7 oktober om 16.30 uur in de grote zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg 27. Graag tot dan!
Alwin Oudelaar, Heleen Elsinga en Judith Tanate

Medewerking Cantate Deo aan eredienst

Het is lang geleden, maar op D.V. 14 oktober zal Cantate Deo medewerking verlenen aan de eredienst om 9.30 uur. Samen mogen we met hen als gemeente onze God de lof toezingen voor zijn liefde en genade. We hopen op een feestelijke en bovenal gezegende dienst. RDvH

Jeugddienst

Zondag 14 oktober is er om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk te Den Ham een jeugddienst. Het thema van deze dienst is: "(de) HG doet wat (Hij) het belooft!." Muzikale medewerking wordt verleend door "My Parable". Ds. H. de Jong zal deze dienst voorgaan. We hopen je te zien!

BIDDEN EN DANKEN

In deze rubriek dragen we (naast de zaken die 'in de wijken' genoemd worden) punten aan voor gebed en dankzegging. Wanneer u bepaalde zaken hier graag genoemd wilt zien, dan kunt u die doorgeven aan ds. de Haan of ds. van Hornsveld.

Gebedspunten:

- Met dank voor de vakantietijd die geweest is en dat God ons spaarde en een veilige terugkeer gaf.
- Danken voor de vrijheid om als kerk en gemeente opnieuw te starten met een seizoen kerkewerk en bidden voor landen waar de vervolgte kerk niet die mogelijkheid heeft.
- Bidden voor de catechisaties van jongeren in de verschillende leeftijdsgroepen: 12-14; 15-17; 18+ en dat zij mede daardoor eens mogen komen tot belijdenis van het geloof.
- Bidden voor allen die een taak hebben in de gemeente om enthousiast en met liefde voor de Heer en elkaar aan het werk te gaan.
- Bidden voor mensen met problemen als het gaat om geloof en kerk.
- Bidden en danken voor de opbrengst van de Avondmaalscollecte t.b.v. de organisatie REEDS die via Kerk in Actie minderheden in de arme regio van Zuid-Punjab in Pakistand ondersteunt.
- Bidden voor stichtingen zoals Manna en Boot in de gemeente Twenterand die hulp bieden.

VAN DE DIACONIE

Najaarsrondgang

In de weken van 1 t/m 19 oktober komen de diakenen weer bij u langs voor de najaarsrondgang. Deze keer wordt een gift gevraagd voor de grote textielstad Tirupur in het zuiden van India de stad telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te

worden van geweld en andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?

- Per jaar zorgen dat 500 kinderen naar school gaan en niet hoeven te werken.
- Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
- Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
- In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten buurten waar het niet wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.

De diaconie wil graag een bijdrage leveren uw gift is daarom van harte welkom.

Tevens kunnen de busjes van de kerktelefoon worden gelegegd.

Boodschappen Actie Stichting Manna

Zoals elk jaar wil de diaconie u vragen mee te doen met de Actie "Geef" van de Stichting Manna. Op zaterdag 20 oktober van 14.00 tot 16.00 uur en op zondag 21 oktober voor de ochtenddienst kunt u houdbare levensmiddelen en kinderkleding (bij voorkeur winterkleding) afgeven in de grote kerkzaal van onze kerk. Stichting Manna maakt elke twee weken een boodschappenpakket klaar voor ongeveer 150 gezinnen in Twenterand. Met dit boodschappenpakket ontvangen deze gezinnen tijdelijke ondersteuning in de basisbehoeften. Dit is helaas hard nodig. Komt u ons helpen? Een lijst met voorkeursproducten ontvangt u van uw diaken tijdens de najaars rondgang. Uiteraard is een donatie in de aanwezige collectebus ook van harte welkom of kunt u een gift overmaken op IBAN NL80RABO 0148 7686 79 t.n.v. Stichting Manna Twenterand. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

VERENIGINGSNIEUWS + ALGEMENE BERICHTEN

Vrouwenvereniging afd. C

Op woensdag 3 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. We beginnen om 20.00 uur en willen als onderwerp behandelen 'Geloven is volharden' uit In Gesprek nr.4 van seizoen 2015-2016 maart 2016. Iedereen van harte welkom ook nieuwe leden!!! Met een groet van Hermien, Jansje, en Elly

PCOB Den Ham

Nodigt u uit in het Hervormd centrum 'de Rank' op woensdag 10 oktober. Aanvang 14.30 uur; zaal open vanaf 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Start jeugdclubs.

Het was een uitdaging om met een kleine groep leiding de indeling rond te krijgen, maar het is gelukt om voor 60 kinderen een plekje te vinden, jammer genoeg dus niet voor alle opgaves, dit i.v.m. te weinig leiding. Op vrijdagavond 28 september gaan wij weer van start met een gezamenlijke buitenactiviteit. Alle kinderen die zich voor de club hebben opgegeven hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging gehad.

Startactiviteit: vrijdagavond 28 september om 19.00 uur, we verzamelen in de Rank, einde avond 20.30 uur. De eerste "gewone clubavond" is op vrijdagavond 5 oktober van 19.00 uur - 20.15 uur in de Rank, graag pen, beker en €0.50 meenemen.

Wij hebben er weer zin in om samen met de clubkids er een prachtig seizoen van te maken. Met vriendelijke groet: Esther, Marja, Rick, Sabine, Rita, Betsy, Gerjan, Thirza en Hennie.

HOJ/WOJ

Hallo jongens en meisjes, woensdagmiddag 3 oktober is het weer zover, de opening van de HOJ/WOJ. Alle kinderen uit groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom! Bob en Bella; van 'Soesjes met slagroom' komen naar Den Ham! Zij maken er een superleuke voorstelling van, komen jullie allemaal? Het is van 14:00 tot 15:30 uur in de Gereformeerde kerk. Kosten: € 1,00 p.p.

Komend seizoen start voor jou de Groeigroep 3.0!

Georganiseerd door de 3 kerken van Den Ham. Voor jongeren van 18-25 jaar, als je nog geen belijdenis hebt gedaan. De Groeigroep 3.0 biedt een gezellige avond samen met leeftijdsgenoten; in een ontspannen sfeer luisteren/ meepraten/ leren/ ervaringen delen over de meest uiteenlopen/actuele onderwerpen.

Graag zien we jou woensdag 3 oktober om 20.00 uur in de Rank!

Jongerenavond

Op 12 oktober is er een inloopavond voor jongeren van het voortgezet onderwijs (t/m 15 jaar). Van harte welkom van 19.30-21.30 in de basement (kelder van de Rank, ingang parkeerplaats). Kan je deze avond niet, maar lijkt het je wel leuk, stuur dan even een berichtje naar merwinrozenberg@hotmail.com. Groet, Marlynn Kolkman, Chantal Hallink, Merwin & Janneke Rozenberg.

Toerustingsmiddag jeugdwerk

Een nieuw winterseizoen met veel soorten kinder- en jongerenwerk is begonnen. Als ondersteuning van alle kinder- en jongerenwerkers in de drie kerken organiseren de jeugdouders een toerustingsmiddag. Een belangrijke sleutel voor goed tiener- en jongerenwerk ligt bij de persoonlijke inschakeling van de kinderen en jongeren zelf. Door persoonlijke inschakeling wordt de club, de nevendienst of de catechisatie iets van henzelf en leren ze verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente.

Vorig jaar tijdens de toerustingsavond is over dit thema gesproken en dit jaar denken we graag met elkaar verder. Wat is er gebeurd? Wat kunnen we leren van elkaar? Welke tips kunnen we elkaar geven? Aan de hand van voorbeelden uit de verschillende kerken gaan we met elkaar in gesprek. Iedereen die betrokken is bij kinder- en jongerenwerk is dan ook van harte uitgenodigd. De middag is op zondag 14 oktober om 16.00 uur in de Fontein aan de Marleseweg. Vooraf is er koffie en thee en rond 18.00 uur sluiten we de middag af met soep en een broodje. Geef je even door wanneer je komt? Dit kan bij Gerdien, bertmarsman@hetnet.nl

Groet van de jeugdouders: Daniël, Gerdien, Gerrit, Henk, José, Maaïke, Mariejanne, Matthias en Riëtte

Podiumtalent gezocht!

Houd jij van: zingen, dansen en performen op een podium? Dán is kinderkoor HAKIKO écht iets voor jou! Iedere dinsdagavond repeteren we in de gereformeerde kerk aan de Ommerweg van 19.00 uur tot 19.45 uur. We leren heel veel verschillende soorten liedjes en treden op allerlei locaties op. Je krijgt de kans om

een maand lang gratis mee te doen om te kijken of het iets voor je is. (Daarna bedragen de kosten € 5,00 per maand) Het maakt niet uit op welke school je zit en of je nu wel of niet vaak in de kerk komt. Alle kinderen vanaf de basisschool leeftijd zijn van harte welkom! Meer informatie? Judith Tanate - 06 44 077 413

De eerste Hakiko avond van dit seizoen zal zijn op dinsdag 9 oktober.

Jetty van der Vijgh (bestuurslid)

Sjannette Ruiterkamp (bestuurslid)

Judith Tanate (dirigente)

Spoorzoekers

Het winterwerk gaat weer beginnen; de clubs, verenigingen en catechisaties starten weer en zo ook onze club 'de Spoorzoekers': een supergezellige club mensen met een beperking die graag samen zingen, samen lachen en samen prate over het Woord van God; ieder op zijn of haar eigen manier. Onze club heeft nog ruimte voor meer leden. Denkt u/jij dat dat misschien iets is voor uw/jouw broer/zus/zoon/dochter of iemand in uw/jouw omgeving; welkom! Wilt u/je een keer komen kijken of meer informatie? Neem dan contact op met Ina Bonte, 0610867614 (graag na 17.00 uur) We houden club op donderdagavond in de even weken van 19.30 uur tot 21.00 uur in de gereformeerde kerk. De leeftijd van de leden is nu 30+, om een niet al te groot leeftijdsverschil te krijgen houden we een minimumleeftijd van 25 jaar aan.

De dood in eigen hand?

Op woensdag 17 oktober hoopt Prof. Dr. Doeke Post naar de Kern aan de Bouwstraat in Ommen te komen voor een lezing over het einde van het leven. In hoeverre kan en vooral mag een mens zelf het moment van sterven bepalen? Het gaat over actieve euthanasie, palliatieve sedatie en ook over 'het voltooide leven'.

De lezing van Prof. Post beoogt informatief te zijn en wil ons tot nadenken brengen over onze eigen eindigheid. Na de lezing zullen H.J. Bezemer (huisarts te Ommen) en B.W. van der Veen (uit Ommen en huisarts te Lemelerveld) vanuit hun eigen (geloofs)visie en vanuit praktijkervaringen kort op de lezing reageren. Prof. Post en de beide huisartsen zullen na de pauze vragen beantwoorden die tijdens de pauze zijn ingeleverd. Er is dan ook ruimte voor gesprek. Dit wordt geleid door de predikanten Karel Hazeleger en Kest Jelsma. Iedere belangstellende is van harte welkom! De toegang is gratis! Inloop vanaf 19.30. Aanvang van de bijeenkomst 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u – in verband met het klaarzetten van de zaal en de koffie – van tevoren aangeeft dat u van plan bent te komen (via mail dsjelsma@pkn-ommen.nl)

STICHTING DIACONALE PROJECTEN DEN HAM

Kledingbeurs Diaconaal Project!

We houden weer een grote verkoop van gebruikte kleding in De Rank op **vrijdag 12 oktober van 18.30 uur – 21.30 uur** en op **zaterdag 13 oktober van 09.30 uur – 12.00 uur** in de Rank, Brinkstraat 6 in Den Ham



Voor het inzamelen van de kleding staat er een witte container achter de Gereformeerde kerk, richting Kerkallee. De kleding wordt gesorteerd, en alleen de kleding die er goed en netjes uitziet gaat naar de kledingbeurs.

Rondom de verkoop zorgt een groep vrijwilligsters ervoor dat alles goed verloopt. We zijn trots op deze dames/heren! Wij hebben hééél veel kleding binnengekregen en zijn op zoek naar dames die willen helpen met het klaarleggen van de kleding.

Wie komt ons helpen? We beginnen vrijdag om 10.00 uur (in de Rank)

Zaterdagmiddag helpen opruimen mag ook, hiervoor zijn ook heren van harte welkom. Wij beginnen dan om 13.00 uur.

Voor inlichtingen: W. Bosch – tel. 673041 of G. Smit – tel. 562439

DANKBETUIGINGEN

Graag wil ik iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, met mij (en ons als gezin) heeft meegeleefd tijdens mijn "ziek" zijn, de ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst. Het is fijn dat zoveel mensen met je meelevens. Hartelijk dank hiervoor!!
Groet, Henk, Manon, Maaïke en Gerdien van Haarst-Lusseveld, Wigboldinck 39
=====

Omdat het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, voor de vele kaarten, bezoeken en telefoontjes tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare man, lieve zorgzame vader en opa **Henk Moddejonge**
Bijzonder woord van dank aan dokter Wind en Buurtzorg Den Ham en personeel van het Röpcke Zweers ziekenhuis Hardenberg.
Geesje Moddejonge- de Jong, kinderen en kleinkinderen

Alfa

Ik ben de EERSTE.

Voordat jij er was, was Ik er al.

Voor de aarde er was, de bergen

op hun plaats stonden,

de zee haar plek kreeg toegewezen,

was Ik er al.

Ja, voor jij werd geboren

was Ik GOD.

Je leeft omdat Ik je riep.

Je denkt omdat Ik je bedacht.

uit: spiegeltaal

Arda de Boer- van Veen.

Omega

Ik ben de LAATSTE.

Op je reis door het leven ga Ik met je mee

zoals Ik ben meegegaan met Abraham,

met Mozes door het water,

met Israël door de woestijn.

Ik ben de laatste

Ik zal je roepen zoals Ik Jezus riep

uit het donker van de dood.

Je mag vrijuit leven;

je bestaan houd Ik omvat.

Van A tot Z ben Ik jouw God.

KOPIJ

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 19 oktober a.s. en is voor een periode van 3 weken.

Kopij kan tot vrijdag 12 oktober a.s. 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:

- Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl
- In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.

SPREEKUUR KERKELIJK BUREAU

Elke donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur

- Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan:
 - ds. H. de Haan, Smitstraat 25, tel.672964
 - of aan ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829
 - én aan het Kerkelijk Bureau.
- Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau.
- Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3, 7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl