

KERKBLAADJE

VAN DE
GEREFORMEERDE KERK

Ommerweg 27 7683 AV Den Ham

www.gkdenham.nl

Redactie: Riëtte Stokreef – Wolters,
ds. R. D. van Hornsveld en kerkelijk werker Yvonne Binnendijk



71^e jaargang no. 02 – 27 januari 2023

KERKDIENTEN

ZONDAG 29 JANUARI

10.00 uur: Ds. W. den Braber,
Vriezenveen

Ouderlingen: Groep B

Kindernevendienst: Peuters en
Groepen 1 t/m 6

Kinderoppas in de kelder
Jannette Eshuis, Jelien Ekkel
Fleur Kolkman, Jil Dijkman

1^e Collecte: Jeugdwerk

2^e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid

3^e Collecte: Kerk

Koffieschenken na de dienst:

Derk en Rita Uulders

19.00 uur: Dhr. E. J. Haselhorst

Jeugddienst in de GK

ZONDAG 5 FEBRUARI

10.00 uur: Ds. B. H. van der Weg,
Nijverdal

Ouderlingen: Groep C

Kindernevendienst: Peuters en
Groepen 1 t/m 8

Kinderoppas in de kelder
Jessica Kamphuis, Annemieke Sluijter
Emy Kleinjan, Julie Kamphuis

Port Betaald



1^e Collecte: Werelddiaconaat

2^e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid

3^e Collecte: Kerk

Koffieschenken na de dienst:

Wim en Truus van Dijk

11.30 uur: Thuisdienst in de Rank

19.00 uur: Ds. N. H. de Graaf
Gezamenlijke themadienst in de HK

1^e Collecte: Diaconie

2^e Collecte: Kerkrentmeesters

3^e Collecte: Energiekosten

ZONDAG 12 FEBRUARI

10.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld

Ouderlingen: Groep D

Kindernevendienst: Peuters en

Groepen 1 t/m 6

Kinderoppas in de kelder

Inge Bosklopper, Judith Bosch

Anne Kremer, Ilse Schaap

1^e Collecte: Zending

2^e Collecte: Gemeenteopbouw

3^e Collecte: Kerk

Koffieschenken na de dienst:

Hendri en Berdia Wermink

15.30 uur: Kerk op Schoot *In de GK*

19.00 uur: Zangdienst

Gezamenlijke dienst in de GK

Uit de gemeente

Waarom ga je naar de kerk?

Antwoord 1: Om God te dienen

Antwoord 2: OM DE SCHADE IN TE HALEN

Want- o zeker, ik weet het heel best! – eigenlijk zou ik alle dagen van de week heel dicht bij de Here God moeten leven. Eigenlijk zou ik elke dag voldoende tijd eraan moeten besteden om met Hem te spreken en om naar zijn Woord te luisteren.

Eigenlijk zou ik er ook door de week tijd voor moeten vrijmaken om mij te bezinnen op wat God met zijn Woord voor mij bedoelt. Eigenlijk...

Maar ik sta nu eenmaal in dit leven met al z'n drukte; het werk dat elke dag als een lawine op me afkomt, de drukte van m'n gezin, het huiswerk en de toetsen, de sport...

Bijbellezen? Och, daar komt vaak zo weinig meer van. Wanneer zit je nu nog als gezin om de tafel? En als dat dan al eens een keer het geval is, moet de een nog sneller dan de ander alweer de deur uit. En de TV heeft een mooi programma, dat je beslist wilt zien en de kinderen zeuren alweer aan je hoofd en het is allemaal zo druk om je heen, dat er gewoon van "stil-zijn-voor-God" niets terecht komt. God komt aan me tekort bij al die drukte van zo'n hele week. En het omgekeerde is ook nog waar. En die schade ga ik zondag weer inhalen. Althans: dat ga ik proberen. Daar ga ik me voor inzetten. *En tweemaal een dik uur vind ik dan nog niet eens overdreven.* De Here heeft immers al zo lang moeten wachten op een stukje echte aandacht van mijn kant!

Zondag... De Here heeft vast wel geweten dat wij, mensen, het door de week zo ontzettend druk zouden hebben. Zou Hij, juist met het oog daarop, die ene dag niet apart gezet hebben? Ik geloof het vast! Waarom ga je naar de kerk?

Om de schade in te halen!

(Waarom ga je naar de kerk? Eén vraag met 18 antwoorden! Door: Ds. P. Huisman)

Cursus pastoraal gesprek

Vanaf 31 januari start de cursus pastoraal gesprek voor ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Deze cursus wordt georganiseerd door de commissie pastoraat en is gebaseerd op een training van de PKN. Er wordt ingegaan op de achtergronden van het pastorale gesprek. Ook zal er geoefend worden aan de hand van praktijkvoorbeelden om te komen tot verdieping van het gesprek.

De uitnodiging met meer informatie is per e-mail verstuurd en op de kerkenraadsvergadering is een korte toelichting gehouden.

Wij vragen u om gebed voor deze cursus en vertrouwen erop dat het gezegende bijeenkomsten worden die bijdragen aan de toerusting in de gemeente.

Meer informatie is te verkrijgen bij Yvonne Binnendijk of Jenny van Beek

Namens de Commissie Pastoraat

Aktie Advent project

In december hebben we een advent project gehouden. Circa 25 personen hebben daaraan meegewerkt. Ze hebben ongeveer 90 adressen in ons dorp verrast door alle 4 adventzondagen een attentie, bestaande uit een mooie kaart of een klein cadeautje, hun betrokkenheid in de donkere tijd voor de kerst te tonen.

Gezien de reacties op dit project werd het zeer gewaardeerd om aandacht en troost te ondervinden in deze tijd. De actie is anoniem gehouden onder de noemer 'DE KERSTVRIENDEN'. Allen bedankt die aan dit project hebben meegewerkt.

Met vriendelijke groet, Fam. Koops van 't Jagt

Bedankje voor de Kerstvrienden

Er zijn ouderen verrast met elke week een cadeautje, 4 adventsweken lang
Deze werden gebracht in het donker; ze waren niet bang

Eerste zaterdag werden wij verrast met een kaars en blij
Er waren mooie gedichten bij

Tweede zaterdag bleek een kerstster te wezen
Wie licht verspreidt, brengt zegen

Derde zaterdag een bolhyacint om te gaan bloeien
Wij hopen dat ons geloof gaat groeien

Vierde zaterdag werden er kerstkransen gebracht in het donker.
Wat er in Bethlehem gebeurd is, is een groot wonder

Maar wie zou deze gever /geefster zijn?
Wij zijn hiervoor dankbaar en blij

Auke en Janny van Koops van 't Jagt, dank voor dit initiatief

Femmy en Freek Kroese, Middenweg 3

Bericht van Jordi en Lisanne Voort en gezin

Beste gemeente, in overleg met dominee van Hornsveld schrijven wij een korte toelichting bij ons uitschrijven uit de gemeente. Liever staan we niet in de schijnwerper, maar we denken toch dat het goed is het volgende met u en jou te delen. We willen allereerst benadrukken dat we Jezus volgen en dus ook betrokken zullen blijven bij christelijk Den Ham. Er zijn echter een aantal redenen waarom we ons laten uitschrijven. Door de jaren heen is onze geloofsbeleving veranderd, mede door jaren in het buitenland gewoond te hebben. Helaas sluit de Gereformeerde Kerk in Den Ham niet goed meer aan bij hoe wij op dit moment in het geloof staan. Daarnaast zijn wij op basis van de Bijbel ook tot een aantal inzichten gekomen, die anders worden toegepast binnen de Geref. kerk. We kijken momenteel rond naar een andere gemeente in de omgeving waar we meer op onze plek zijn. We willen overigens geen (waarde)oordeel vellen, maar voor ons als gezin is dit op dit moment wel de juiste stap om te nemen. Het is dus, hoe gek het misschien ook klinkt, voor ons een stap in geloof én we hopen op diverse manieren verbonden te blijven met broers en zussen in het geloof in Den Ham. Spreek ons gerust persoonlijk aan als er vragen zijn. We komen u en jou vast met enige regelmaat tegen.

Veel zegen, Jordi, Lisanne, Elin en Evi Voort.

Rondom de Erediensten

Jeugddienst zondag 29 januari: #Durftedienst

Zondagavond 29 januari is er weer een jeugddienst! De band Joy komt spelen en Egbert Jan Haselhorst gaat voor in deze dienst. In de dienst staat het Durfte-project centraal van de catechisatie van de 12-14 jarigen. Elk mentorgroepje heeft iets gedaan voor een ander en dat willen we graag aan iedereen laten zien. Er is getimmerd, geschminkt, gebakken, gebeamerd, 3D-geprint en een groepje heeft een high-tea verzorgd. Ons mentorgroepje heeft deze dienst voorbereid. Het belooft een mooie en bijzondere dienst te worden. Durf jij ook te komen???

Groetjes van Anne, Lise, Jil, Ilse, Hanne en Fleur

Kerk op Schoot 12 februari 15.30 in de Gereformeerde Kerk

Op zondagmiddag is er weer een kerk op schoot dienst. Deze keer gaan we luisteren en kijken naar het verhaal van JONA. Alle kinderen van 0-4 jaar krijgen een uitnodiging, maar iedereen is welkom natuurlijk! Vanaf 15.00 uur staat de ranja/koffie met wat lekkers klaar. Het zou gezellig zijn als jullie weer komen! Bij de uitgang is er een collecte voor Beautiful Kidz Namibië. Je kunt het geld ook overmaken op: NL13RABO0324815670 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente "Kerk op Schoot" Of via GIVT mag je het geld overmaken. De QR-code staat ook in het kerkblad. Wij hebben een Spotify lijst gemaakt met de liedjes die wij in de dienst gaan zingen. Het is leuk om deze thuis alvast te gaan luisteren met elkaar, zodat wij in de kerk alle liedjes goed mee kunnen zingen. Via de QR code kunnen jullie deze lijst vinden.

De dienst is ook online te zien op www.kerkdienstgemist.nl Gereformeerde-Kerk-Den-Ham Wij vinden het erg fijn om jullie te ontmoeten in de dienst!

Groetjes Kerk op Schoot commissie



Zangdienst op 12 februari in de gereformeerde kerk te Den Ham.

Komt u ook meezingen op zondagavond 12 februari? Er is een afwisselend programma, met mooie liederen, uit het liedboek, de evangelische liedbundel en de bundel van Johannes de Heer. De muzikale begeleiding van de liederen is als vanouds weer in handen van de muziekvereniging Juliana en één van de organisten. Deze keer is dat Bram Jaspers.

De zangdienst begint om 19.00 uur en het kent het volgende programma:

- 1 Voorspel muziekvereniging Juliana
- 2 Verwelkoming
- 3 Aan U behoort o Heer der heren
- 4 Maak ons tot een stralend licht voor de volken
- 5 Intermezzo
- 6 Abba, Vader, U alleen
- 7 Overdenking
- 8 Psalm 119 : 40,49
- 9 Klem vast aan de Rots u
- 10 Grijp toch de kans door u gegeven
- 11 Intermezzo
- 12 Rijst op, rijst op voor Jezus
- 13 Ik wil zingen van mijn Heiland
- 14 Geest van hierboven
- 15 Afsluiting
- 16 Alles wat adem heeft love de Here

De opening, meditatie en de afsluiting worden verzorgd door ds. H. de Haan.

Tijdens de samenzang houden we 2 keer een kleine pauze. In beide gaan we graag genieten van zang en muziek van het Hammer duo Kees Huigen en Harry Kottier.

Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten bij het verlaten van de kerk.

Tevens kan men dan doneren per Givt. De zangdienstcommissie nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

Zending, Diaconie, Kerkrentmeesters

Collectedoelen

De collecte voor het Werelddiaconaat van 5 februari is bestemd voor jonge vluchtelingen uit Venezuela.

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Vakantiebureau

Het Vakantiebureau mag, na een jaar vol annuleringen, weer (aangepaste) vakanties in Nederland aanbieden. Er is weer een vakantieaanbod voor senioren en

mensen met een zorgvraag. Dit jaar is er een mooi aanbod van ruim 70 diaconale vakantieweken.

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers klaar om de vakantiegeesten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten en bieden een luisterend oor. De vakanties vinden plaats onder andere in Lunteren, Ermelo en Doorn.

Het Nieuw Hydepark (het bekende Roosevelthuis) in Doorn maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze door de Protestantse Kerk in Nederland gesubsidieerde stichting organiseert een aantal vakantieweken per jaar, voor mensen met een lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid. Het huis is hier helemaal voor aangepast. Zo ook de wandelpaden, die goed begaanbaar zijn en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tijdens de vakantie week is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. De vakantie week is van 15 april tot en met 22 april 2023.

Er zijn ook vakanties voor gezinnen met een minimum inkomen op RCN-vakantieparken door heel Nederland. Daarnaast worden er ook groepsvakantieweken georganiseerd voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Meer informatie kunt u vinden op www.hetvakantiebureau.nl.

Meer informatie over het aanbod van de vakanties of om als vrijwilliger te helpen, kunt u vinden op hetvakantiebureau.nl. Of neem contact op met de diaconie (contactpersoon Hetty Timmer: tel: 0546-672919, mail: roelofhettymimmer@live.nl).

Verenigingsnieuws & Algemene berichten

Vrouwengroep afd. C

We hopen weer bij elkaar te komen op woensdagmiddag 1 februari om 14.00 uur in de gereformeerde kerk. Het onderwerp ligt vanaf 29 januari op de leestafel in de hal van de kerk. Allen hartelijk welkom.

Dinie, Jansje en Zwaantje

Informatieavond Israëlreis

Op D.V. donderdagavond 26 januari is er voor ieder die belangstelling heeft voor de reis naar Israël, volgens plan in het najaar, een open informatieavond. We delen de plannen die er zijn op inhoudelijk, financieel en praktisch gebied. Misschien dat sommigen al zeker weten dat ze meegaan, anderen twijfelen misschien nog en weer anderen willen eerst wellicht deze informatieavond meemaken voordat er een beslissing genomen wordt. Dat mag en kan allemaal. Graag ontmoeten we (jo)u om 20.00 uur in de kerk aan de Marleseweg.

ds. Gert de Goeijen, ds. Robert van Hornsveld en br. Derk Jan Veurink

Dankbetuigingen

Langs deze weg willen wij eenieder hartelijk dankzeggen voor de vele kaarten, bezoeken, telefoontjes, belangstelling en meeleven in gebeden. Bij de lange periode van al die jaren van haar ziekzijn (27 jaar) en na het overlijden van mijn lieve dierbare vrouw, moeder en oma

Janneke Jonker-Drees.

Het doet ons goed dat zij met oprechte belangstelling voor de mensen om haar heen, bij zovelen een dierbare herinnering heeft nagelaten. Dat zij uit genade geborgen mag zijn bij haar Hemelse Vader is ons tot grote troost. Hartelijk dank daarvoor.

Jan Jonker, kinderen en kleinkinderen. Tumelers 45, 7683 WL, Den Ham.

=====

Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, berichten, bloemen, steun en medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze papa en opa

Henk Schooten

Ina Schooten, Mathijs & Lisette, Amy, Jeroen & Nathalie

=====

Wij willen graag iedereen die

Tini Kelder – Kok

in haar goede tijden en tijdens haar ziekzijn hebben bezocht, hartelijk bedanken.

Haar hebben gesteund en getroost....

Haar hebben geholpen met hand- en spandiensten....

Gewoonweg een oogje in het zeil hielden...

Mam vond dit fijn en het deed haar goed, ze verwonderde zich er altijd over dat er zoveel mensen met haar meeleefden! Ook willen wij graag iedereen bedanken voor het meeleven na haar overlijden, d.m.v. van een bezoekje, kaartje, telefoontje, appje of op welke manier dan ook. Hartverwarmend gewoon!

Mede dankzij u/jullie hebben wij het leven van ons mam op een liefdevolle wijze kunnen afsluiten en kunnen en mogen wij weer dapper vooruit kijken, net zoals ons mam ook altijd deed!

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen familie Valk

Kinderen en kleinkinderen familie Kelder

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van:

Annemien Reefhuis-Mollenhorst.

Gedragen door uw warme medeleven voelen we ons rijk gezegend.

Het is ons tot grote steun.

*Allen hartelijk dank, Edwin, Ruben en Hanna, Jonatan, Mattias
Familie Mollenhorst Familie Reefhuis.*

=====

De belangstelling en het meeleven na het overlijden van

Geert Engberts

was overweldigend. Het doet ons enorm goed om te weten dat Geert door zovelen werd gewaardeerd om wie hij was. We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes, appjes, bezoekjes, steun en warmte.

Janneke, Dirk, GertJan en Thessa Engberts

=====

Luisteren in Stilte.

We leven zo gejaagd
we móéten altijd maar
we mogen niet even rusten
want het werk is nog niet klaar.

We weten niet wat stilte is
altijd is er geluid
God wil wel tot ons spreken
maar komt Hij er boven uit?

Daarom is het zo belangrijk
om in stilte en in rust
te luisteren naar wat God zegt
gewoon heel stil zijn en bewust.

Want God wil ons laten weten
door te luisteren naar Zijn stem
dat er rust te vinden is
in Zijn armen, dicht bij Hem!

Marry de Haan.

Givt-app om thuis aan de collecte te geven

Met de Givt-app kun je aan meerdere collectes geven. Tik op 'Collecte toevoegen'. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Kies de optie 'lijst' en selecteren via het zoekvenster: 'Gereformeerde Kerk Den Ham' en dan het groene vakje 'geven'.



IBAN Gereformeerde Kerk Den Ham

NL91RABO 0324 8619 90	Gereformeerde Kerk	Rabobank
NL63RABO 0324 8122 48	Gereformeerde Diaconie	Rabobank
NL87RABO 0324 8104 58	Zending Geref. Kerk	Rabobank
NL87ABNA 0595 0162 00	Gereformeerde Kerk	ABN AMRO

Zondagmorgen 08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen
09.30 tot 11.00 kerkdienst uit een kerk in Twenterand.

Dinsdagavond 19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen
20.00 tot 21.00 gospelmuziek.

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 **kerklokaal**: gewijde muziek,
mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview.

Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: geert.prenger@gmail.com

Collectemunten

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham

Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting.

Kopij

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 17 februari 2023 en is voor een periode van 3 weken.

Kopij kan tot vrijdag 10 februari 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:

- Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl
- In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.