

KERKBLAADJE

VAN DE
GEREFORMEERDE KERK

Ommerweg 27 7683 AV Den Ham
www.gkdenham.nl

Redactie: Riëtte Wolters,
ds. R. D. van Hornsveld en kerkelijk werker Yvonne Binnendijk



72^e jaargang no. 13 – 27 september 2024

KERKDIENTEN

ZONDAG 29 SEPTEMBER

9.30 uur: Ds. J. P. Stoel

Ouderlingen: Groep B

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

Kinderoppas in de kelder

Inge de Hoop, Linda Bakker

Julie en Lise

1^e Collecte: Alg. Diaconaal werk

2^e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid

3^e Collecte: Kerk

Koffieschenken na de dienst:

Derk en Rita Uulders

15.30 uur inloop, 16.30 uur

Kerkdienst: Ds. G. de Goeijen,

Ds. R. D. van Hornsveld

Startzondag in de GK

Port Betaald



Koffieschenken na de dienst:

Wim en Truus van Dijk

11.30 uur: Thuisdienst in de Rank

Spreker: Jonathan Kottier

19.00 uur: Gospeldienst

Praiseavond

ZONDAG 6 OKTOBER

9.30 uur: Ds. G. Schreuders, W'den

Ouderlingen: Groep C

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

Kinderoppas in de kelder

Lisette Podde, Karen Nijmeijer

Mathijs en Merle

1^e Collecte: Voedselbank

2^e Collecte: Gemeenteopbouw

3^e Collecte: Kerk

ZONDAG 13 OKTOBER

9.30 uur: Ds. R.D. Hornsveld

Zendingsdienst

Ouderlingen: Groep D

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

Kinderoppas in de kelder

Judie Minkjan, Dorien Dood

Sarah en Merel

1^e Collecte: Alg. Diaconaal werk

2^e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid

3^e Collecte: Kerk

ZONDAG 13 OKTOBER (Vervolg)

Koffieschenken na de dienst:
Hendri en Berdia Wermink

19.00 uur: Ds. G. de Goeijen
Gezamenlijke zangdienst in de GK

Uit de gemeente

Startzondag 29 september

In het vorige kerkblaadje is al geschreven over de startzondag. Bij deze vraag ik hier nog een keer aandacht voor omdat de startzondag komende zondag is.

Dit jaar starten we het kerkelijk seizoen met een gezamenlijke startdienst. Deze vindt plaats om 16.30 uur in onze kerk. *Thema is: Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk.*

Voor de dienst is er de mogelijkheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De inloop hiervoor is vanaf 15.30 uur.

Medewerking wordt verleend door kinderkoor Hakiko. Het combo van Hakiko zal samen met het orgel en saxofoon de dienst begeleiden. Organist is Bram Jaspers en Elise Kremer speelt op saxofoon. Zelf mag ik liturg zijn en collega de Goeijen verzorgt de meditatie. We zien uit naar een mooie en gezegende startdienst van de drie kerken van Den Ham en hopen jong en oud te ontmoeten!

RDvH

Start catechisaties

Vanaf maandag 7 oktober hopen we weer te starten met de catechisaties. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn weer van harte welkom!

De groepsindeling is als volgt:

De 12 t/m 14 jarigen op maandag- óf donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Tijdens deze avonden beginnen we met de hele groep en gaan we na een half uur uiteen in kleinere mentorgroepjes, waar samen met een mentor verder wordt gepraat over het thema van die avond.

De jongeren die dit jaar naar het eerste jaar van het voorgezet onderwijs zijn gegaan, krijgen persoonlijk een uitnodiging. De jongeren die al eerder op de catechisatie zijn geweest krijgen een uitnodiging via hun mentor. Mocht je op de één of andere manier geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kun je contact opnemen met Geralda Bootsveld (06-42538772 / jeugdouders@gkdenham.nl) Wanneer je niet op maandag- of donderdagavond kunt, dan kun je aansluiten bij de catechisaties van de Hervormde kerk. Deze is op dinsdagavond. Hiervoor kun je ook contact opnemen met Geralda Bootsveld.

Gezocht: Mentoren catechisatie 12-14 jarigen

We zoeken nog gemeenteleden die komend seizoen op maandag- of donderdagavond mentor willen zijn van een groep van 4 à 5 jongeren (12-14 jaar). Ouders van de deelnemende jongeren ook van harte hiervoor uitgenodigd.

De 15, 16 en 17 jarigen op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Wat betekent het dat Jezus van je houdt en hoe ziet dat eruit in jouw leven? Aan de hand van Bijbelverhalen en leuke praktische opdrachtjes gaan we zien wat dit betekent. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan Zijn gemeente, dus ook aan jou gericht! Neem jij Zijn liefde aan?

Je wordt via de bestaande groepsapp uitgenodigd voor deze avonden. Mocht je op de één of andere manier geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kun je contact opnemen met Egbert Jan Haselhorst (06-46590455)

De 18+ groep op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Samen willen we aan de hand van de Bijbel in gesprek gaan over God, geloof en wat je daar vandaag nog mee kunt. Maar we nemen ook de tijd voor onze vragen en twijfels.

De jongeren van 18 t/m 22 jaar ontvangen een uitnodiging in de bus, maar ook 22+ers zijn uiteraard van harte welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met Maaïke Rodenboog (06-50604172 / maaikerodenboog@gmail.com)

De belijdeniscatechisatie (geen leeftijdsgrens...)

Heb je interesse om belijdeniscatechisatie te gaan volgen, of wil je eerst meer informatie, neem dan ook contact op met Maaïke Rodenboog. De 18+ groep en de belijdenisgroep zullen, waar dat mogelijk is, samenvallen.

Het catecheseteam

Update familie Engberts

Hallo allemaal, de eerste maand in Cambodja is alweer voorbij! GertJan en Thessa zijn enthousiast begonnen met de taallessen en spreken inmiddels al een klein beetje Khmer. Begin november begint hun werk in het teamcentrum en zal de taalstudie op een lager pitje komen te staan. Sinds een aantal weken komt Sophea, een Cambodjaanse vrouw, elke middag op Thomas passen. Dit zodat GertJan en Thessa zich op hun taalstudie en werkzaamheden kunnen richten. GertJan en Thessa zijn hier heel blij mee.

Willen jullie met ons mee bidden en danken?

GertJan en Thessa zijn dankbaar voor hun nieuwe woonplek in het teamcentrum.

GertJan en Thessa zijn dankbaar dat ze veel plezier hebben in de taalstudie. Wil je bidden dat ze gemotiveerd mogen blijven in het leren van de taal?

GertJan en Thessa zijn dankbaar voor Thomas' oppas Sophea. Wil je bidden dat ze een goede relatie met haar op mogen bouwen en dat Sophea Jezus mag leren kennen? Wil je bidden voor de zoektocht van GertJan en Thessa naar een kerk hier in Phnom Penh?

Wilt u een kaartje sturen naar de fam. Engberts in Cambodja dan kunt u dit doen naar het volgende adres:

GertJan, Thessa en Thomas Engberts
PO Box 1490, Phnom Penh, Cambodja

Uitnodiging namens het Thuisfrontteam van familie Engberts

Als Thuisfrontteam willen we jullie, als achterban van de familie Engberts, graag uitnodigen voor een bemoedigingsavond. Op woensdag 9 oktober ontvangen wij

Hannah. Zij heeft een bijzonder levensverhaal en getuigenis die ze graag wil delen. Hannah is opgegroeid in een boeddhistisch gezin en is op latere leeftijd tot geloof gekomen. Haar keuze voor Jezus was niet zonder gevolgen. Desondanks werkt ze vandaag de dag als zendingswerker in Cambodja. Hannah getuigt van Gods voorzienigheid en goedheid in haar leven. Of zoals ze zelf zegt: 'I have thousand stories to encourage your faith' De avond begint om 19.30 uur en zal zijn in de Gereformeerde Kerk in Den Ham. Opgeven graag via één van de TFT-leden of via ingedehoop@gmail.com. Mocht je je niet hebben opgegeven, maar last-minute toch nog willen komen..wees welkom. Ten slotte willen we alle ondernemers nog wijzen op een ondernemersavond, georganiseerd door OMF. Ook hier is Hannah te gast en zal ze haar getuigenis delen. Voor meer informatie hierover, data, locaties en aanmelden zie de website: www.omf.nl/ondernemersavond

Bij de uitzenddienst van de familie Engberts kon men een boekje meenemen van de stichting OMF (Als het regent in de bergen) om thuis te lezen. Het was de bedoeling dat na het lezen deze boekjes weer ingeleverd zouden worden bij de kerk, om door te geven aan andere gemeenteleden die deze ook graag willen lezen.

Mocht u nog een boekje thuis hebben, deze dan graag terugleggen op de leestafel.

Lectio Divina

Op zondag 22 september mocht ik voorgaan. In de verkondiging van die ochtend stond centraal hoe belangrijk het lezen van de bijbel is. Want daarin komen Gods woorden tot ons en mogen betekenis krijgen in ons leven. Ook hebben velen het verlangen naar een intieme omgang met God en naar Gods woorden voor hen persoonlijk, maar ervaren we drukke levens als een hindernis om tijd en ruimte te nemen voor Bijbel lezen. Daarom wil ik dit kerkelijk seizoen graag lectio divina aanbieden. Een eeuwenoude traditie van Bijbel lezen met als doel tot intieme omgang met God te komen door het biddend en mediterend lezen van de bijbel.

Om u een beeld te geven van hoe zo'n samenkomst in de praktijk gaat: We beginnen met een lied om tot rust te komen, gevolgd door een korte uitleg over lectio divina. Dan de lectio divina die bestaat uit vier stappen. De eerste stap is zorgvuldig lezen wat er staat (*lectio*). Om vervolgens te overdenken wat dit betekent voor je eigen leven (*meditatio*). Daarna dit in gebed te brengen bij God (*oratio*). En tot slot tijd doorbrengen in het besef dat je rust mag vinden bij Gods woorden en zo ook Gods aanwezigheid mag ervaren (*contempleren*). Aan het einde van de bijeenkomst is er, voor wie dat wil, ruimte om iets te delen van wat je hebt gedacht, gevoeld, gehoord of gebeden hebt. We sluiten af met muziek of gebed. Dit alles zal zo'n 45 tot 60 minuten in duren. De eerste twee samenkomsten staan gepland op 10 oktober om 20:30 en op 24 oktober om 20:30 in de Gereformeerde Kerk. Voel je van harte welkom om deze manier van Bijbel lezen te ontdekken!

Yvonne Binnendijk

Rondom de Erediensten

Startdienst komende zondag

Zoals u elders in dit kerkblaadje hebt kunnen lezen, omvat de startzondag van de drie kerken van ons dorp dit jaar een gezamenlijke startdienst. Deze vindt plaats in onze kerk om 16.30 uur, inloop voor koffie, thee en frisdrank vanaf 15.30 uur.

Medewerking wordt o.a. verleend door kinderkoor Hakiko.

RDvH

Beleveniswandeling Kerk op Schoot op 5 oktober.

Lieve jongens en meisjes van 0 tot 4 jaar! Wat heeft God de wereld mooi gemaakt hè? Er is zoveel te zien, te voelen, te ruiken, te horen én te proeven! Op zaterdag 5 oktober organiseren we een beleveniswandeling. Een korte wandeling door het bos waarbij we van alles gaan zien, voelen, ruiken, horen en proeven van Gods mooie schepping. Komen jullie ook en nemen jullie je papa, mama, opa, oma, broertjes en zusjes ook mee? Je kunt tussen 15.00 en 16.00 uur starten met de wandeling en deze op eigen gelegenheid lopen. Tijdens de wandeling staan er op verschillende punten vrijwilligers bij wie je een korte activiteit kan doen. De wandeling is ongeveer 1 kilometer. Start van de wandeling: Parkeerplaats bij de Zandstuve, Dennenweg 11 Den Ham. Bij slecht weer gaat de wandeling niet door. Houd ons Social Media account in de gaten voor informatie. We hopen jullie te zien op 5 oktober! Tot dan!

Praiseavond 6 oktober

Er is een repertoire samengesteld met veel bekende songs uit Opwekking, van Sela, Michael W. Smith etc. Er is gerepeteerd met band, blazers en zangers uit Vriezenveen en omstreken. En er is afgestemd met de voorganger. De laatste puntjes worden op de 'i' gezet. En nu komt het op jullie aan; 'Doen jullie ook mee?'. Vraag je vriend, vriendin, buurman of buurvrouw om mee te gaan zodat we samen kunnen zingen van Zijn grote Naam! Graag tot dan!
De dienst is van 19.00 tot +/- 20.15 en de kerk gaat open om 18.30. Het belooft een muzikaal feest te worden!

Op zondag 13 oktober is het zendingszondag.

Ds. van Hornsveld gaat in deze dienst voor. Als gast is er deze morgen een ambassadeur van de Leprazending, dhr. P. Emans, die ons voorafgaand aan de collecte, een korte presentatie zal geven over Leprazending.

Na afloop zal er gelegenheid zijn om meer informatie te krijgen bij een speciaal hiervoor in de hal van de kerk ingericht tafeltje.

Er zijn vele manieren om wat voor de Leprazending te mogen betekenen. U bent van harte uitgenodigd om hier na de dienst te komen kijken en verdere informatie in te winnen. Wilt U nu al weten wat de Leprazending doet, kijk dan op hun website: <http://www.leprazending.nl>

Wij hopen U allen in deze dienst te mogen ontmoeten,

De Zendingscommissie

Wandelkerk 13 oktober

Genoeg te doen op zondag 13 oktober! Want na de ochtenddienst kunt u meewandelen met de eerste wandelkerk. We willen graag eerst koffiedrinken in de grote zaal met elkaar en daarna gaan wandelen. Vooraf opgeven is niet nodig. Wel kunt u zich zondagmorgen 13 oktober na de dienst inschrijven bij de koffietafel als u mee wilt wandelen. Dan weten we wie er mee gaan en kunnen we kijken hoe vaak we de gespreksvragen moeten kopiëren. We zullen zo wandelen dat het ook mogelijk is mee te gaan in een rolstoel of met een rollator. We hopen op veel animo en op een gezellige en leuke wandeltocht met goed gesprekken. Hopelijk tot dan!

Yvonne Binnendijk en Toby Drost

Zangavond op 13 oktober in de gereformeerde kerk te Den Ham.

Zang en muziek, daarvoor worden op 13 oktober vanaf 19.00 uur de deuren van de kerk aan de Ommerweg opengezet. Iedereen is dan van harte welkom om mee te komen zingen en te genieten van muziek.

Voor de samenzang staan 10 bekende liederen op het programma, Liederen als God enkel licht, Looft de Heer met heel mijn wezen, Jezus leeft in eeuwigheid en Vaste rots van mijn behoud. De begeleiding van de samenzang gebeurt als vanouds door muziekvereniging Juliana en één van de plaatselijke organisten. Deze keer is dat Bram Jaspers. En als de spreekwoordelijk kers op de taart gaat Gospelkoor El Shaddai tussen de samenzang door ons verrassen met liederen uit haar repertoire. De leiding van deze avond ligt in handen van ds. de Goeijen, die ook de korte overdenking gaat verzorgen. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Voor nadere inlichtingen: tel. 0546 671963

Diaconie

Zondag 6 oktober: Stichting Voedselbank Twenterand Manna

'Oog voor voedsel, hart voor mensen'

Heel veel Twenteranders leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Kerken, bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Help jij ook mee?

Najaarsrondgang

In de weken van 7 oktober t/m 26 oktober komen de diakenen weer bij u langs voor de najaarsrondgang. Dit jaar wordt er een gift gevraagd voor een nieuwe vorm van kerk zijn. Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen, die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten rondom geloven. Met deze gift steun je het missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals de ondersteuning van nieuwe plekken van geloof, hoop en liefde.

Gift

Er is een gift van een gemeentelid ontvangen via Tineke de Haan, te weten: € 50,- t.b.v. de kerk, € 50,- t.b.v. de avondmaalscollecte.

Verenigingsnieuws & Algemene berichten

Vrouwenvereniging afd. C

Hierbij nodigen we jullie uit op woensdagmiddag 2 okt. om 14.00 uur bij de kerk. De schets ligt op zondag 29 sept. klaar op de leestafel. Belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Een groet van Dinie en Annie

9 oktober PCOB Ontmoetingsmiddag

Op 9 oktober houdt de PCOB haar maandelijkse ontmoetingsmiddag in de Rank. Deze middag houdt vertelster Jannet Landman uit Assen een lezing met als thema "Oud zijn, hoe doe je dat?" Aanvang 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. We hopen jullie te zien en er een mooie middag van te maken.

Bingo 2024

Door het overlijden van een bingo-commissielid en door ziekte hebben wij besloten om in 2024 geen bingo-avonden te organiseren.

Groeten, de bingo-commissie

Mannen Bijbelstudiegroep

Woensdag 9 oktober om 19:30 komen we weer bij elkaar in de Rank. We gaan met elkaar een begin maken in het boek Openbaringen, door veel van ons als een moeilijk boek beschouwd en daarom ook weinig gelezen. Maar ook dit boek staat in de bijbel en moet daarom ook worden gelezen, er staat immers in wat ons als gelovigen in de toekomst staat te wachten. We beginnen met hoofdstuk 1.

Kostbaar Mensenkind.....

Dat is het onderwerp van de komende koffieochtend. Katrien Ruitenburg zal hierover komen spreken. Ze doet dit naar aanleiding van het kinderboek wat ze geschreven heeft over moderne slavernij: "Kind te koop". Er zijn momenteel wereldwijd 5,5 miljoen kind-slaven.

Helaas is slavernij geen verleden tijd, er zijn meer slaven dan ooit in 2024. Vanuit bijbels oogpunt zal hierover gesproken worden en nagedacht.

We hopen jou/u te mogen begroeten op woensdag 16 oktober in CGK de Akker, Lindenlaan 10 in Vroomshoop. Vanaf 9:15 uurstaat de koffie met wat lekkers klaar, en om 9:30 uur beginnen we. Voor de kleintjes is er oppas.

Uitnodiging busreis naar de 'Mars voor het leven' en informatieavond

Het leven is gegeven door God de Schepper. In ons land zijn er in 2022 35.606 ongeboren levens die door abortus provocatus het levenslicht helaas niet zien. Dat baart ons als werkgroep grote zorgen. D.V. 16 november is er in Den Haag een Mars voor het ongeboren leven (weekvanhetleven.nl). Duizenden mensen lopen deze stille mars om maatschappelijk aandacht te vragen voor deze levens. Onze overtuiging is dat het leven gegeven is. Dat betekent dat ongeboren leven ook beschermd moet worden. Met een werkgroep uit het oosten van ons land gaan wij per bus naar deze stille mars.

Deze begint met bezinning, Bijbel lezen en zingen, daarna wordt de mars stilte gelopen en ook op dezelfde manier als het begin afgesloten. We nodigen u van harte uit om op 16 november met ons mee te gaan. De bus vertrekt om 08.00 uur vanuit het tankstation de ESSO in Vriezenveen. U mag gratis mee, tijdens de reis wordt er geïncolligeerd voor de onkosten. Aanmelden kan bij: Willem Meijer (06-83569336) of via de QR-code. Daarnaast heten we u ook van harte welkom voor een informerende bijeenkomst op 10 oktober in CCK2, Kerkstraat 2, te Vriezenveen. Spreker Kees van Helden van Kies Leven zal ons meenemen over de ontwikkelingen in onze



maatschappij op het terrein van abortus en hoe daarmee om te gaan. Van harte welkom! Inloop is om 19.45 uur en we starten de avond om 20.00 uur. Toegang is gratis. Wilt u het ongeboren leven ook opdragen in uw gebeden?

Werkgroep Pro-life Twente(rand)

Najaarsconcert van Chr. Zangvereniging Cantate Deo op 18 oktober

“Is niet muziek door U aan ons gegeven”. Zo luidt de eerste regel van een lied, met tekst van Sietze de Vries. Het is zijn bewerking van “Eternal God”. O.a. dit prachtige lied staat op het programma van het concert dat ons koor op vrijdag 18 oktober a.s. in Den Ham gaat geven. Het concert kent een gevarieerd programma. Na “Abendlied” als intro volgen er 5 hymnen, beginnend met het in de aanhef genoemde lied. En verder o.a. “Neem mijn stem opdat mijn lied” en “O Heer, mijn God ook deze nacht”. Daarna zingt het koor in aansluiting op orgelspel 3 liederen van W.A. Mozart. Na een tweede intermezzo, waarin orgel en en cello te beluisteren zijn, komt de sopraan met Meine Seele dürestet nacht Gott (Mendelssohn Bartholdy), waarop hobo en orkest aansluiten met het werk Cantilène van J.G. Rheinberger. Het concert wordt afgesloten door het koor en sopraan met 4 composities van J.H. Maunder. Werken van deze componist zijn bij Cantate Deo geliefd. Zijn “Olivet to Calvary” werd in 2017 door Cantate Deo uitgevoerd.

Aan dit concert wordt naast de koorleden invulling gegeven door 12 orkestleden van Van Wassenaer Consort, organist Henk Linker en sopraan Valeria Boermistrova. Het geheel staat onder leiding van Jan van Dijk.

Kaarten zijn in de voorverkoop bij de koorleden, The Readshop in Den Ham en Bruna Vroomshoop te koop à € 12,50 en aan de zaal voor €15,00. Graag ontmoeten wij u op 18 oktober in de Hervormde kerk aan de Brink in Den Ham. Voor inlichtingen: tel. 0546 671963.

Kinderkoor HAKIKO zoekt JOU!

Houd jij van zingen, dansen en performen op een podium?

Dán is kinderkoor HAKIKO absoluut iets voor jou! Vanaf dinsdagavond 1 oktober starten onze wekelijkse repetities voor het nieuwe seizoen.

(19.00-19.45 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg 27)

Er staan weer veel leuke optredens in de agenda, waaronder een supergaaf kinderkorenfeest in Rijssen met Marcel & Lydia Zimmer waaraan wij mee gaan doen!

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje kijken en lekker meezingen tijdens één van onze repetitie avonden!

Meer info: kinderkoorhakiko@gmail.com / 06 44 077 413

Judith Tanate-Boessenkool (dirigente)

Dankbetuigingen

Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen tijdens de afnemende gezondheid en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Hillie Boers - van Dijk

Henk Boers, kinderen en kleinkinderen

=====

We willen iedereen bedanken voor de kaarten en attenties die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksjubileum. We zien met dankbaarheid terug op deze dag.

Albert en Dirkje Dam.

=====

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten en telefoontjes in verband met ons 60-jarig huwelijk. Wat fijn dat er zovelen aan ons hebben gedacht.

Luuk en Corrie Schumer-Lensen

Gods Vaderhand.

We kunnen plannen maken
we zien ons levenspad
zoals we het bedacht hadden
en het zo graag hadden gehad
maar dan is daar het moment
dat alles op zijn kop gaat
het hele pad ligt overhoop
je weet niet waar je staat.

Dan is daar Gods Vaderhand
Hij strekt Zich naar je uit
Geloof! en pak Zijn hand maar aan
dan kun je veilig verder gaan
want ook al zie je het niet meer
Gods hand leidt je erdoor
en als je terug ziet op de weg
dan dank je God daarvoor!

Marry de Haan.

Collectemunten

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting.

Kopij

Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 18 oktober 2024 en is voor een periode van 3 weken.

Kopij kan tot vrijdag 11 oktober 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:

- Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl
- In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.